



Uitnodiging afscheid Gerd Claes 7 oktober 2020

Voor het geluk geboren

een wandeling doorheen het geïnspireerd leven van Gerd Claes
en ... **F E E S T 7 oktober 2020** !

In 2002 richtte Gerd Claes met veel inzet en enthousiasme de Kanteling op. De insteek hiervoor was dat zij eerst als zus en later als mama geconfronteerd werd met een zorgenkind. Heel wat mensen hebben haar op die weg geïnspireerd; je krijgt de kans om enkele van hen aan het woord te horen. 18 jaar lang leidde Gerd dit centrum op een bezielende en gepassioneerde wijze, nu neemt zij afscheid als directeur van haar levenswerk.



Namiddagprogramma: inspirators aan het woord

Verschillende sprekers komen aan bod met hun specifiek thema. Zij worden telkens ingeleid door onze moderator en omlijst met een muzikale oorstreling.

van 13.00 tot 13.45 uur :

Geert Van Hove, hoofddocent Orthopedagogie UGent en **Erik De Belie**, orthopedagoog en psychotherapeut

Zij openen samen deze inspirerende namiddag.

Gerd werkte mee aan hun boek 'Wederzijdse emotionele beschikbaarheid: mensen met een verstandelijke beperking, hun context en begeleiders samen op weg.'

Gerd schreef o.a. over haar drie petten in contact met personen met een beperking : de eerste als zus, de tweede als moeder en tot slot haar pet als therapeute.

Geen wonder dat deze inspirators op deze leerrijke namiddag aanwezig zijn !

van 13.45 tot 14.30 uur :

May Michiels, klinisch psychologe, contextueel en gestalttherapeute. Zij is de stichtster en bezielster van Leren Over Leven.

Jan Lens is gestalttherapeut.

Samen geven zij de jaaropleiding 'Integratieve relatietherapie'.

Gerd is óók gestalttherapeute en volgde heel wat contextuele opleidingen alsook de opleiding Integratieve relatietherapie bij May en Jan. Daarin deed ze inspiratie op voor het werken met koppels waarbij er sprake is van ASS.

Ze kennen alle drie de passie van 'het oprichten van een bedrijf' én het proces van 'het loslaten van dat bedrijf'.

Heel wat thema's dus die ze samen deelden.

De tijd zal te kort zijn ... maar May en Jan kunnen op deze dag zeker niet ontbreken !

van 14.30 tot 15.15 uur :

Johan Maes, psycho-, rouw- en traumatherapeut; opleider en trainer in Vlaanderen en Nederland.

Rouwthema's – en dan vooral rouwen omwille van 'levend verlies' – is een thema dat Gerd van binnen en van buiten kent. Samen met Johan en Harriëtte Modderman deed ze de eindredactie van het boek 'Ruimte maken voor rouw en verlies in therapie'.

Ingrijpende verlieservaringen in de eigen levensloop liggen vaak aan de basis van engagementen in de professionele loopbaan; zo ook voor Gerd. Het is dus niet onlogisch dat Johan een bron van inspiratie en troost voor haar is geweest.

van 15.15 tot 15.45 uur : Pauze

We nemen een half uurtje de tijd om onze benen te strekken en iets te drinken.

van 15.45 tot 16.30 uur :

Herman Cools studeerde theologie en volgde opleidingen in gestalt, psychosynthese, tantra, emotioneel lichaamswerk, systemisch werk en familieopstellingen. Hij werkt niet alleen als therapeut en opleider maar schrijft ook boeken en gedichten.

Op zoek naar antwoorden in haar eigen leven, ontmoette Gerd Herman. Het kijken naar je eigen geschiedenis, het buigen voor je lot en dit inzetten in je werk ... het zoeken naar de essentie, een beeld, een metafoer, één zin ... en vooral hun gezamenlijk gevoel voor humor, inspireerden Gerds eigen leven en haar werk in de Kanteling.

van 16.30 tot 17.15 uur : Gerd als inspirator

Gerd is de stichtster en bezieler van de Kanteling die intussen is uitgegroeid tot een multidisciplinaire groepspraktijk voor kinderen, jongeren en volwassenen mét en zonder beperking.

Hoe was Gerd voor anderen een bron van inspiratie ? Hoe kwam Gerd in het leven van ieder van ons ? We horen graag de beleving van enkele van haar cliënten en teamleden van de Kanteling.

Haar levensmotto '**Wie zich verliest in zijn passie, heeft minder verloren dan wie zijn passie verliest**' zal je hier zeker tegenkomen !

Walking Dinner

Onze geestelijk honger is gestild, onze lichamelijke honger dringt zich op.

We nodigen je graag uit voor een walking dinner met gerechtjes uit de wereldkeuken.

Avondprogramma met Dirk De Wachter

om 19.15 uur :

Dirk De Wachter is psychiater en psychotherapeut, expert in systeem- en gezinstherapie en is verbonden aan de KU Leuven als opleider en supervisor in de gezinstherapie. Hij schreef enkele boeken en is een veel gevraagd spreker over '*De kunst van het ongelukkig zijn*'.

Dit controversiële thema sluit perfect aan bij dat van Gerd dat al even controversieel is, nl. '*Voor het geluk geboren*'.

Hoe integreer je ervaringen die op het eerste zicht níét voor geluk lijken te zorgen ?

Hoe zorgen je ervaringen er voor dat je op het einde van je carrière toch volmondig kan zeggen "Ik ben voor het geluk geboren" ? Niemand beter dan Dirk De Wachter slaagt erin om dit thema met de nodige vervoering en passie te brengen.

We sluiten deze feestelijke avond af in de Foyer met een live band.

Er is nog gelegenheid om na te praten bij een drankje.

Praktische informatie

Kostprijs :

- Enkel het namiddagprogramma 'Inspirators aan het woord' : € 50/pp (van 13.00 tot 19.00 uur, inclusief walking dinner)
- Enkel het avondprogramma met Dirk De Wachter : € 70/pp (van 18.00 tot 21.00 uur, inclusief walking dinner)
- Het volledige programma : € 100/pp (van 13.00 tot 21.00 uur, inclusief walking dinner)

Inschrijven kan vanaf 22 juli tot 25 september.

Mail naar info@dekanteling.be om je in te schrijven.

Geef in je mail door:

- met hoeveel personen je wenst in te schrijven
- welk programma-onderdeel je wenst te volgen: enkel het namiddagprogramma, enkel het avondprogramma of het volledige programma
- je naam en adres
- eventueel een btw-nummer

Je inschrijving is compleet als je het gepaste bedrag overschrijft op rekeningnummer BE90 0014 7607 1632 met vermelding van het aantal personen en de keuze van jouw programma.

Ons onthaalteam zal je mail zorgvuldig behandelen en je een bevestiging van je inschrijving sturen. Zij zullen ook de betaling voor je inschrijving opvolgen.

Let op: de plaatsen zijn beperkt !

Locatie:

Het Gemeenschapscentrum 't Gasthuis, Turnhoutsebaan 199, 2110 Wijnegem

Coronamaatregelen

De op dat moment geldende veiligheidsmaatregelen zullen we dan ook hanteren.

Ontsmettingsgel wordt voorzien.

We houden ook rekening met het feit dat Corona roet in het eten kan gooien van deze feestelijke dag.

Mocht er door de overheid beslist worden dat festiviteiten helemaal níét kunnen doorgaan, zal je daarvan verwittigd worden en storten we het inschrijvingsgeld terug.

Vragen en info

Heb je nog vragen of wil je meer informatie ? Neem gerust contact met ons op:

de Kanteling vzw - Turnhoutsebaan 197a, 2110 Wijnegem - T +32 3 294 30 35

info@dekanteling.be - www.dekanteling.be -

btw BE 0895.173.408 - IBAN BE90 0014 7607 1632 / BIC GEBABEBB

We hechten veel belang aan je privacy.

Indien je je gegevens wilt aanpassen of je wilt afmelden, kan je dit doen onderaan deze pagina.

